

**Hjertemuslingen**

**Frøken Hjerte**

og

**Blåmuslingen**

**Hr. Blå**



**mit**vadehav



Frøken Hjerte:

- Hej, jeg er ikke vant til at være heroppe på havbunden, så dig kender jeg ikke.

Hvem er du?

Hr. Blå:

- Kig på min skal. Den har en blå farve, så jeg er en blåmusling, men kald mig bare for Hr. Blå.

Hvad hedder du?





Frøken Hjerte:

- Min skal er hvid,  
men jeg har fået  
navn efter min  
smukke form.  
Når mine to  
skaller sidder  
sammen ligner det  
et hjerte, så jeg er  
en hjertemusling.  
Men du kan bare  
kalde mig for  
Frøken Hjerte.  
Bor du her på hav-  
bunden Hr. Blå?



Hr. Blå:

- Jeg bor sammen  
med en masse af  
mine venner.  
Vi sætter os fast  
på hinanden og så  
bliver vi kaldt en  
muslingebanke.

Frøken Hjerte:

- Nej, hvor er du heldig. Jeg bor alene nede i sandet, men jeg tror, jeg har mange af mine venner i nærheden, for de bor også nede i sandet.

Hr. Blå:

- Bor du nede i sandet? Der kan man da ikke få noget at spise.

Frøken Hjerte:

- Jo, jeg har et todelt rør op til vandet.

Det ene rør er et sugerør, hvor jeg suger vand ind, og så spiser jeg nogle af de meget små plantedele og andet, som er i vandet.

Mit andet rør er så et pusterør, hvor jeg puster vandet ud igen. Men du har jo ingen rør, så hvordan spiser du?





Hr. Blå:

- Ork, jeg åbner da bare mine skaller ved højvande, og så kommer maden lige ind til mig.

Hov, pas på Frøken Hjerte!! Jeg kan se nogle røde ben og et rødt næb. Det er strandskaden og vi er dens livret. Heldigvis gik den forbi, så denne gang blev vi ikke spist.

Frøken Hjerte:

- Puha. Her er da vist farligt at være. Jeg tror, jeg graver mig ned igen. Tak for snakken Hr. Blå og ha' det rigtigt godt!







Denne bog  
er fra  
**mit**vadehav



Find  
mere på  
**mit**vadehav